

April 2007

Jaargang 2, nummer 3

De Uitlaatklep

In dit nummer o.a.:

- Van de voorzitter
- Kinderpagina met een stukje van Mirjam d'Olivat
- Van de penningmeester(s)
- Eendagsevenement Aviodrome

Van de redactie

Tjonge wat een ellende, computer kapot! Zie dan maar eens een digitale nieuwsbrief in elkaar te draaien. Gelukkig alles kunnen redden wat we nodig hebben om een mooi stuk in elkaar te draaien maar toch. Daar zit ik dan aan mijn laptop aan de keukentafel. Comfortabel is anders.

Bij René is inmiddels helemaal de

kolder toe geslagen! Hij praat bijna met zijn auto. Er wordt geaaid en gepoetst alsof zijn leven er van af hangt. Het zal allemaal wel te danken zijn aan het mooie weer die ons karretje er optisch mooier uit laat zien dan het in werkelijkheid is. Ik zou zeggen veel plezier met deze "Uitlaatklep".



Adresgegevens

Renault Vrijbouter Vrienden Club

Opgericht 15 september 2006 te Hoogwoud. Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Leeuwarden. Onder nummer: 01116245

Ledenadministratie

E. Buwalda
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaard
Tel: 058-2553235
info@rvvc.nl

Lidmaatschap

€ 10 per kalenderjaar per persoon of
€ 20 gezinslidmaatschap R.V.V.C.
Rekening nummer: 593510011 te Zwolle
IBAN: NL37ABNAO593510011
BIC: ABNANL2A

Bestuur

Frans d'Olivat (voorzitter)
Werestein 90
3363 BR Sliedrecht
Tel: 0184-410495

Elly Buwalda (secretaris)
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaard
Tel: 058-2553235

Albert Vlietstra
(penningmeester)
Schepersbos 37
8091 HA Wezep
Tel: 038-3761925

Anneke Bouhuijs
(financiële administratie)
Westerstraat 28
8011CG Zwolle
Tel: 038-4229682

Henk Buwalda
(coördinator evenementen)
Meekeshof 23
9089 BC Wytgaard
Tel: 058-2553235

Redactie nieuwsbrief

René van de Hel
Henk Buwalda
Saskia van de Hel
(eindredactie)
Trommelaarshoeve 142
7326 VT Apeldoorn
Tel: 055-5428329
redactie@rvvc.nl

Evenementen

Henk Buwalda

Clubartikelen

Albertjan en
Marlies Kuiper
Stedepark 9
9408 HM Assen
Tel: 06-21242959
ap.kuiper@home.nl

Technische vraagbaak

Jaap Wagenmaker
Tel: 0228-724333
Wim Meester
Tel: 0228-584825
Harry Velthuis
Tel: 0591-618696

WEBSITE: www.rvvc.nl

André Buwalda



Van de voorzitter

Beste Vrijbuiters Vrienden,

Ja hoor daar zijn ze weer : "De Lentekriebels"

Een oprechte vrijbuiters krijgt dan weer allerlei visioenen die gaan over campings, barbecuen, een hapje en een drankje met al je vrienden enz. enz. enz.

Wel, beste vrijbuiters vrienden, in deze nieuwsbrief, sorry, *Uitlaatklep* kunnen jullie weer alles lezen over de komende kampeerevenementen. De organisatie daarvan is in volle gang en het belooft weer heel leuk te worden.

Zoals jullie weten is de doelstelling van de club het organiseren van evenementen voor maar ook **DOOR** de leden van de Renault Vrijbuiters Vrienden Club. Dus als jullie nog leuke ideeën hebben over de invulling van de evenementen en wellicht ook een bijdrage daar aan kunnen en willen geven dan kunnen jullie altijd contact opnemen met de coördinator evenementen "Henk Buwalda".

Ook kunnen jullie in deze *Uitlaatklep* een foto bewonderen van onze nieuwe "Evenementenpartytent" (wat een lang woord).

Natuurlijk gaan we ervoor dat het op de evenementen altijd mooi weer is maar een klein buitje kan op de late avond kan ook best romantisch zijn en dan kunnen we dus onder het genot van een glaasje wijn of een biertje, genieten van het gekletter op het dak.

De aanschaf van deze tent is mogelijk gemaakt door de sponsering van Geert Croonenburg. **Geert bedankt !!!!!**.

Verder staat er een leuk verslag in van een restauratie van een Renault 4 en een artikelje over een aankoopkeuring, en nog veel meer.

Kortom, er is weer heel wat te lezen en vergeet vooral niet het aanmeldingsformulier voor het voorjaarsevenement op tijd in te vullen en op te sturen. Via e-mail kan natuurlijk ook.

Veel leesplezier !

Frans d'Olivat (jullie voorzitter)



Over en door de Clubwinkel

Om te beginnen gaan we even terug naar Hoogwoud.

Op een gezellige vergadering werd besloten dat we een vereniging zouden worden.

Maar een club zonder clubwinkel dat kon niet dus werden wij door Frans 'd Olivat gevraagd om dit op ons te nemen, omdat wij al eerder te kennen gegeven hadden dit wel te willen doen hebben we daarop ja gezegd.

De eerste tijd zijn we gaan bedenken wat een clubwinkel in onze ogen zou moeten hebben.

Voor stickers en sleutelhangers was al gezorgd.

Een eerste idee was om kleding met het logo van de club te gaan laten maken ook zouden er grilleplaatjes moeten komen.

Zo gezegd zo gedaan, er zijn een aantal leveranciers benaderd om kleding te laten maken. Omdat er niet veel budget was werd besloten om de kleding alleen op bestelling te laten maken zodat iedereen zelf de kleuren en soort kleding kon kiezen.

Met de nodige huisvlijt werden er ook grilleplaatjes gemaakt.

Gespannen reden wij naar de nieuwjaarsreceptie.

Zouden we wat verkopen?

Hoe zou er gereageerd worden op ons als beginnende clubwinkel?

Hoe zou het gaan met de inschrijving voor de kleding?

Er moesten minimaal 20 kledingstukken verkocht worden en dat aantal werd ruim gehaald

Sommige dingen verliepen wat rommelig en na de toespraak van Frans wisten we even niet waar we beginnen moesten.

Uiteindelijk kwam alles wel goed, ja ook voor ons was het even wennen.

Met een voldaan gevoel en een overvolle 4 gingen we weer naar Assen.

Inmiddels is alle kleding besteld en kunnen we de kleding op het volgende evenement meenemen.

We hebben een aantal petten en een paar rugtassen besteld.

Over kleding in kindermaten word gedacht.

Op ieder evenement zullen wij proberen met iets nieuws te komen.

We zien jullie weer in Soest waar wij met de clubwinkel natuurlijk weer van de partij zijn.

Tot Juni

Met vierlijke groet
De clubwinkel:

Albertjan
Marlies
Yvonne en
Carmen Kuiper



De Uitlaatklep

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie was het dan zover, de Nieuwsbrief kreeg eindelijk een naam!

Door middel van stemmen kon ieder aanwezig clublid zijn of haar voorkeur geven. Met een overweldigende meerderheid was iedereen het er over eens; het zou de "Uitlaatklep" moeten worden. Bedacht door Mandy Welagen. Jullie hebben het allemaal al gezien op de eerste pagina, vol trots prijkt de naam van ons clubblad aan de top.

Uitslag stemming op 14 januari 2007

Klavertje vier	Wiel Steegs	10 stemmen
Renova	Harry Velthuis	4 stemmen
Uitlaat	Mandy Welagen	3 stemmen
Het Klaverblad	Henk Buwalda	8 stemmen
Uitlaatklep	Mandy Welagen	13 stemmen
Vrij- buitertje	Wiel Steegs	1 stem
Vrijbuiteren	Henk Buwalda	
Vrijbuite'rij	Patricia Buwalda	8 stemmen
Vrijbrief	Henk Buwalda	1 stem
Vrijbuitenpraat	Elly Buwalda	6 stemmen
V4	Ad Biemans	2 stemmen
R4 Jou en mij,of; R4 You and me,of; R4 Toi et moi		
Peter v/d Eerde,Marjan v/d Stai		

Mandy, gefeliciteerd!!

Gespot op de Auto-RAI



Van de Penningmeester(s)

In korte tijd zijn we een gezonde Club geworden (zie ook het financieel jaaroverzicht 2006).

Dit komt doordat de meeste leden hun ledenbijdrage al hebben overgemaakt op bankrekening 593510011. Helaas zijn er ook nog leden die dit nog niet hebben gedaan. We willen iedereen dan ook verzoeken na te gaan of de ledenbijdrage al is overgemaakt en als dat nog niet gebeurt is dit alsnog te doen.

Uit kostenoverwegingen sturen we namelijk geen acceptgiro's.

Als we weten wat de inkomsten zijn weten we ook wat we kunnen gaan uitgeven tbv de komende kampeerevenementen.

Natuurlijk wensen we iedereen een fijn kampeerjaar

Anneke Bouhuijs
Albert Vlietstra

Fin. jaaroverzicht 2006



Gespecialiseerd in R4/R5/R6/R16 en Estafette

**Onderhoud • Reparatie • Laswerk
Plaat- en spuitwerk**

Aankoopkeuringen vanaf € 50,-

Garage Gordini

Noorddijk 55 MAASSLUIS
Tél: 010-5920603



Kinderpagina

Ik schrijf een stukje en geef de pen aan.....

Dit is een nieuwe rubriek in de uitlaatklep van de Renault Vrijbuiters Vrienden Club.

Het is de bedoeling dat ieder kind die uit een gezin komt waarvan de ouder(s) lid zijn van de club een stukje schrijft. Als jij dus aan het eind van het verhaal je naam ziet staan moet jij in de volgende Uitlaatklep een stukje schrijven. Dat mag van alles zijn. B.v. over je zelf of over school of je vrienden enz. In deze Uitlaatklep begint Mirjam d'Olivat

Hallo,

Ik ben Mirjam d'Olivat en word op 27 juni 26 jaar. Eigenlijk ben ik dus geen kind meer maar ik ben verstandelijk gehandicapt en kan ongeveer net zo veel nadenken en verzinnen als een kind van 4 jaar. Dat ik verstandelijk gehandicapt bent komt doordat ik, toen ik 4 jaar was, ziek ben geweest en door die ziekte (de waterpokken) heb ik een virus opgelopen waardoor een gedeelte van mijn hersenen niet meer werkt. Gelukkig heb ik nog wel een aantal dingen kunnen leren, zoals zwemmen, paardrijden en spelletjes doen op de computer. Maar lezen, schrijven gaat moeilijk en rekenen dat lukt mij niet. Gelukkig kunnen mijn pappa en mamma mij daarbij goed helpen. Praten gaat ook niet zo goed maar ik kan wel alles vertellen wat ik te vertellen heb en als je duidelijk en langzaam tegen mij praat begrijp ik bijna alles.

Ik werk overdag op een boerderij in Giessenburg waar ik een heleboel dingen doe die ik ook in de loop van de tijd geleerd heb. Ik zet daar koffie, doe daar de afwas, maak de w.c.'s schoon en wat ik het leukste vind is groente snijden dat vervolgens gekookt en in potjes gedaan wordt en verkocht wordt in het winkeltje van de boerderij. Eens per week sta ik ook in dat winkeltje. Ik woon in Sliedrecht op de Merwebolder, dat is een instelling waar veel mensen wonen zoals ik. Ik heb daar een eigen kamer met pas nieuwe meubelen. De weekeinden ga ik bijna altijd naar mijn vader en moeder en Whisky onze hond. Mijn hobby's zijn zwemmen, paardrijden, computeren en kamperen. Dat kamperen doe ik altijd met pappa en mamma in de caravan.

Meestal één keer per jaar 3 weken achter elkaar en 2 keer per jaar naar de "Oude Autoclub" (zo noem ik de Renault Vrijbuiters Vrienden Club) omdat pappa en mamma daar lid van zijn. Ik zelf ben nu ook lid geworden en heb lidnummer 81 omdat dat mijn geboorte jaar is. Daar ben ik best trots op. Mijn pappa gaat op die kampeerweekenden altijd verschrikkelijk veel kletsen. (dat noem ik dan "Ouwe Hoeren")

Zo zie je maar dat ik ondanks mijn handicap niet zielig ben maar nog van heel veel dingen kan genieten en eigenlijk heel gelukkig ben.

Als jullie vragen hebben over b.v. mijn handicap kunnen jullie die altijd aan pappa en mamma stellen. Die vinden het fijn om alles aan jullie uit te leggen. Zo dat was het eigenlijk wel zo'n beetje wat ik wilde vertellen. En ik verlang nu al naar het komende kampeerweekend met de Oude Autoclub, jullie ook?

Ik geef nu de pen door aan **Patricia Buwalda** en zij mag dus in de volgende Uitlaatklep een stukje schrijven.

Liefs en tot 1 juni in Soest,

Mirjam d'Olivat
De Merwebolder
Zeeldraaier 3
3363 WD Sliedrecht



Mirjam

Uit de evenementenhoek

Wat is het de laatste dagen toch mooi weer.

Het eerste lente zonnetje doet flink zijn best, je krijgt zin om de kampeerspullen te gaan pakken en er op uit te trekken. Helaas mag/moet er af en toe gewerkt worden dus het kan nog niet.

Gelukkig is juni al snel in zicht ik heb er nu al zin in.

Het volgende evenement is op 1, 2 & 3 juni op camping 't Monnickenbosch. Birkstraat 150 Soest, hier zullen we het zeker weer beren gezellig hebben.

www.campingsoest.nl

Voordat we tot deze keuze kwamen hebben Frans, Albert en ik (Henk) toch zeker een stuk of 15 campings bezocht, de een was te klein, een ander te duur, weer een ander mocht geen hond of er mocht op zondag niet worden afgerekend .

Prachtig te melden is dat er door Geert Croonenbroek een bijdrage is geleverd om een flinke evenemententent (5x8meter) te kunnen kopen!

GEWELDIG BEDANKT (je krijgt een biertje)

Deze tent is inmiddels gekocht en betaald !!!

Het beloofd weer een geweldig evenement te worden met een koninklijk tintje.

Voor het najaarsevenement zoeken we nog lokale mensen, dus lijkt het je leuk om mee te organiseren en weet je de leuke plekjes? Meld je dan aan!!

Heb je nog een leuk idee voor een eendaags evenement? (niet te duur) we horen het graag van je!

Vrolijke vrijbuiters groet Henk Buwalda.
(vergeet je vooral niet op te geven voor het voorjaarsevenement!)

email: evenementen@rvvc.nl



Eéndagsevenement

Beste oldtimerliefhebber,

In 2005 en 2006 heeft de Aviodrome met succes, mede dankzij de r.v.v.c in oprichting in de maand maart de Oldtimerdag georganiseerd, maar nu willen wij een stapje verder gaan en oldtimer auto's samenbrengen met oldtimer vliegtuigen! Tevens wordt een luchtvaartmarkt georganiseerd, waar bezoekers hun hart kunnen ophalen aan boeken, curiosa en andere zaken. Om deze reden nodigt de Aviodrome u uit om deel te nemen aan de Oldtimer Fly & Drive, welke plaatsvindt op 15 juli 2007!

Om deze dag voor u en uw mede clubleden extra aantrekkelijk en gezellig te maken bieden wij u de volgende opties:

- Alle deelnemers krijgen zondag een lunchpakket aangeboden;
- Indien gewenst kunt u gebruik maken van een promotiestand om uw promotiemateriaal te verkopen of om uzelf, uw stichting en uw doelstelling(en) te presenteren aan ons publiek;
- Gratis entree tot de Aviodrome voor alle vooraf opgegeven clubleden (max. twee personen per oldtimer) inclusief een speciaal voor alle geïnteresseerde deelnemers georganiseerde rondleiding door onze expositie over 100 jaar luchtvaart.

Zoals u ziet, zijn alle ingrediënten voor een fantastische zondag aanwezig. Indien u deel wilt nemen aan het evenement,

Dan kunt u zich opgeven voor 20 juni bij Henk Buwalda info@cvvc.nl (na de inschrijving volgt meer info.



Oproep!

Sleuteldag
Is hier belangstelling voor?
Wat wil je graag weten?
Wat wil je gaan doen?

Laat het weten aan Henk Buwalda
info@cvvc.nl





Inschrijfformulier

Koninklijk weekend 1-2-3 juni 2007 te Soest

Natuurlijk kom ik !!!

Ik/wij komen met 1 of 2 personen en maak € 25 over op nummer 593510011 van de R.V.V.C Zwolle (o.v.v voorjaarsevenement)

Ik kom alleen/wij komen samen(doorhalen wat niet van toepassing is)

wij komen met ons gezin en maken € 30 over op nummer 593510011 van de R.V.V.C te Zwolle (o.v.v voorjaarsevenement)

Ons gezin komt met ... kinderen ,de leeftijd van onze kinderen is.....

Mail dit formulier voor 18 mei naar: info@rvvc.nl of stuur het op naar:
Meekeshof 23 9089 BC Wijtgaard (0582553235)